

DARWIN 15

Presenteert

REFLEXIONS

Vernissage :

23/01/25
18h-21h

Public days

23/01/25 → 02/02/25

« *Water is de blik van de aarde, haar apparaat om naar de tijd te kijken.* »
Paul Claudel (1981) *L'oiseau noir dans le soleil levant*

Duo : Ingrid Plater Foto's & Marine Halna du Fretay Keramiek en textielsculpturen.

Deze tentoonstelling weerspiegelt een aantal ontmoetingen: " REFLEXIONS ".

Een keramist en een fotograaf komen samen, beiden bezocht door water, de eerste kunstenaar.

Reflecties (een vrouwelijk woord) in de zin van de verschillende blikken die tevoorschijn komen en vormen en beelden in de wereld brengen.

De blik van de golf, de weerspiegeling van de lucht in het water, de blik die we eraan geven en vooral de actie van de geest die zich concentreert op het object en daar zijn gedachten stopt.

Ingrid legt dit moment vast in een foto, waarbij ze een emotie omlijst en het beeld abstract maakt.

Marine boetseert en manipuleert klei om vormen en kleuren te boetseren die geïnspireerd zijn door de zee. Ze werkten als duo aan de kleurenschema's voor de werken in de tentoonstelling en deelden de ruimte om hun visie in resonantie te presenteren.

Data

Van 23 januari tot 2 februari 2025

o Opening: donderdag 23 januari 18.00 - 21.00 uur

o Openingsdagen :

- Vrijdag 24/01 14u-18u30
- Zaterdag 25/01 14u-18u30
- Zondag 26/01 14u-18u30
- Donderdag 30/01 14u-9u
- Vrijdag 31/01 14u-18u30
- Zaterdag 01/02 14u-18u30
- Zondag 02/02 14u-18u30

Adres

15 rue Darwin 1190 IXELLES